

29. Zwerven op zee

COUPLET 1

Kom maak wat voort, de tijd is daar, kom sta nu niet te kniezen.
Ik moet aan boord, de boot ligt klaar, om spoedig zee te kiezen.
We gaan weer verre reizen doen, naar het land der indianen.
Toe moeder geef me nog een zoen, en droog nu maar je tranen.

REFREIN

**Zwerven op zee, dat is er mijn lust en mijn leven,
jongens tabee, ik groet je, tot over een jaar.
Vreugd' en verdriet,
wat kan ons de wereld meer geven.
Liefde heelt alles, maar scheiden valt zwaar.
Ho-jo, Ho-jo, waarom zou ik treuren,
brood op de plank, de boot is mijn huis.
Ho-jo, Ho-jo, wat kan me gebeuren,
over een jaartje, dan ben ik weer thuis.**

COUPLET 2

Kom ik weer blij terug van zee, met mijn verdiende duiten.
Dan zetten wij, de buurt doet mee, de bloemetjes weer buiten.
Dan word ik van de boot gehaald, naar moeders kleine woning.
Als haar gezicht van vreugde straalt, voel ik mij als een koning.

REFREIN